



Gestalt NEWS Foundation

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ GESTALT FOUNDATION • Φθινόπωρο 2011 • ΤΕΥΧΟΣ 15°



> σελ.2 **editorial**

Αφιέρωμα στον [2^ο μέρος]

Philip Lichtenberg

> σελ.3

Στιχμές καλοκαιρινές...
στιχμές αυθεντικές...

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

> σελ.6

To όνομά μου είναι τοξική
ντροπή

Η καρδιά της πλατείας
κτυπά....

> σελ.8 **προφίλ**

Το χρονικό μιας
συγχώρεσης ...

13^ο
σελ.4

τετραήμερο **Αθήνα 19-22 Μαΐου 2011**
ψυχοθεραπείας
GESTALT
"Η δημιουργική προσαρμογή
μιας κοινωνίας σε κρίση"

Γνώσεις, θίωμα, τέχνη και τεχνικές



Ο χώρος της Χ.Ε.Ν.Θ. αγκάλιασε δεκαεπτά
εθελόντριες και τέσσερις συντονίστριες σε
ένα διήμερο με θέμα «Λειτουργία ομάδας»,
που οργανώθηκε στο πλαίσιο της
συνεργασίας της Χ.Ε.Ν.Θ. με το
Gestalt Foundation.

σελ.7

IANOS
ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

IANOS ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
IANOS ARTSHOP
IANOS ΕΚΔΟΣΕΙΣ
IANOS CAFE
IANOS ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
IANOS ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ
IANOS RADIO.GR
IANOS DIGITAL
IANOS SEMINARIA

ΕΠΙΣΚΕΨΑΙΚΟΙ:
ΕΛΛΑΣ:
Αριστοτελεία: Τ 210 26 71 967 Φ 210 22 77 064 Η 210 269 0528 Ηλείβολος
2η Λεωφόρος 25-26 Δρόμος Ηλείβολος Τ 210 866 0608 Φ 210 867 498
Πλατείας Αριστοτελούς 29-33 Ηλείβολος Τ 210 424 780 Φ 210 424 781
Περιφερειακό Επίκεντρο Σαρωτός Γαλάτας Τ 210 421 0164 Φ 210 421 309

ΙΑΝΟΣ:
Ελλάς: Τ 210 26 71 967 Φ 210 22 77 064 Ηλείβολος
ΙΑΝΟΣ ARTSHOP: Καταστήματα Ηλείβολος, Ζεύγος Ηλείβολος, Ζεύγος Ηλείβολος
Τ 210 866 0608 Φ 210 867 498 Ηλείβολος
ΙΑΝΟΣ SEMINARIA: Ηλείβολος, Ζεύγος Ηλείβολος

ΙΑΝΟΣ: ianos.gr

ΕΚΛΟΤΙΚΟ σημείωμα

Στις πορείες κάτω από τα γραφεία του Gestalt Foundation, στις ειδήσεις, στα μαγαζιά που κλέινουν στις γειτονιές, στις δικές μας ιστορίες ή σε αυτές κοντινών μας ανθρώπων. Όλα αυτά μας υπενθύμιζουν καθημερινά πως διανύουμε μια δύσκολη χρονιά.

Μέσα στην όλη αναταραχή, οι χώροι του Gestalt Foundation συνεχίζουν να φιλοξενούν ανθρώπους και συναντήσεις. Οι εκδηλώσεις του κέντρου βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στους χώρους του. Το Gestalt Foundation ταξιδεύει είτε για ένα βιωματικό σεμινάριο στη Σαμοθράκη, είτε για μια εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει κατάλληλος «λόγος» και «χώρος».

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις - διαπροσωπικές ή ομαδικές, για εκπαιδευτικούς ή για θεραπευτικούς λόγους - οι άνθρωποι βρίσκονται και μοιράζονται ανησυχίες κι ελπίδες, προβλήματα και λύσεις. Και μέσα από τη συνάντηση, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ανακαλύπτουμε νέα νοήματα στην αξία του μοιράσματος και της επαφής.

Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν όλα τα άρθρα και οι ανταποκρίσεις από εκδηλώσεις που ήρθαν για την εφημερίδα, τονίζουν την αξία του «μαζί», με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η ανάγκη για επαφή, για μοίρασμα και για συσπείρωση γύρω από κοινές αξίες και λειτουργίες, αναδεικνύεται σε δύσκολες στιγμές. Το «μαζί», η

ενεργητική συμμετοχή και η συνδημιουργία είναι κάποιες από τις λύσεις που μας βοηθούν να αντέξουμε και να εξελιχθούμε.



Νέα προγράμματα, συνεργασίες κι εκδηλώσεις αποδεικνύουν, με έργα, τη συνέπειά μας με τις αρχές που πρεσβεύουμε. Η απάντησή μας ως οργανισμός - μέσα στις δυνατότητες και τους περιορισμούς του εδώ και τώρα- είναι αντί της αντίδρασης η δράση, αντί της απάθειας η δημιουργική προσαρμογή, αντί της αδράνειας η ενεργητική συμμετοχή, αντί της αποξένωσης η επαφή.

**Εύχομαι καλές και ουσιαστικές συναντήσεις για όλους μας λοιπόν!
Φθινόπωρο 2011**

Αντωνία Κωνσταντινίδου
e-mail επικοινωνίας: Konstant108@gmail.com

Αντωνία Κωνσταντινίδη, M.Sc. Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Θεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια κι Επόπτρια θεραπεύτριας Gestalt. Συνιδρύτρια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt Foundation. Αναγνωρισμένο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (EAP) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεραπεύτριας Gestalt (EAGT). Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Δουλεύω θεραπευτικά με ενήλικες και ομάδες ενηλίκων εδώ και 16 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ψυχολογική στήριξη ατόμων με χρόνιες ασθένειες, καθώς και την εκπαίδευση εθελοντών.

Αφιέρωμα στον Philip Lichtenberg

Κωνσταντίνος Κώστας

Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος -
Ψυχοθεραπευτής Gestalt.
(email: k.konstantinos@yahoo.gr)

Oποιος ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στις θέσεις του Philip Lichtenberg υπάρχουν διαθέσιμα κείμενά του στην ιστοσελίδα του Gestalt Institute of Philadelphia. Και από τα βιβλία του γνωρίζω δύο τα οποία προτείνω με εγκουμενισμό.

1. Ο Νόμος της Εξίσωσης των Ικανοποιήσεων στις Ανθρώπινες Σχέσεις [Lichtenberg, P. (1988). *Getting Even: The Equalizing Law of Relationship*. Lanham, MD: University Press of America]

Η κεντρική ιδέα η οποία διατρέχει αυτήν την ιδιαιτέρα επεξεργασμένη ανάλυση της Ισότητας και του αυταρχισμού είναι ότι σε όλες τις ανθρώπινες συναλλαγές λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις, ανάμεσα στους συμμετέχοντες, τέτοιας μορφής, ώστε τα πρόσωπα που εμπλέκονται καταλήγουν τελικά να παίρνουν ίσες κατά προσέγγιση ποσότητες ικανοποίησης. Εάν σε μια αλληλεπίδραση μια από τις πλευρές επιχειρεί να επωφελθεί περισσότερο από τους άλλους συμμετέχοντες, σχεδόν πάντα προκαλεί αντιδράσεις στους άλλους προς την κατεύθυνση της ισορρόπησης και τελικά το επίπεδο ικανοποίησης μειώνεται για όλους, καθώς χάνονται τα επιτεύγματα στα οποία θα μπορούσε να οδηγήσει η αλληλεπίδραση. Αν από την άλλη ένα άτομο θυσιάζει τον εαυτό του στο

βωμό των αναγκών κάποιου άλλου, πάλι ενεργο-ποιούνται διορθωτικές τάσεις στον άλλον που οδη-γούν σε αντιστάθμιση. Ο Lichtenberg αναφέρει ως παράδειγμα τη σχέση γονιού-παιδιού. Αν ένας πατέ-ρας θυσιάζει τις ανάγκες του για χάρη του γιού του, ο γιός δεν κερδίζει απλά από την αυταπάρνηση του πατέρα, αλλά συγχρόνως αντιλαμβάνεται την απώλεια που βιώνει ο πατέρας και μπερδεύεται από αυτή τη σχέση «χάνεις- κερδίζω». Όσο κι αν είναι καλυμμένη η θυσία, ο γονιός την επικοινωνεί στο παιδί το οποίο με τη σειρά του ανταποκρίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το κέρδος του να έγεινε υψηλό τύπωμα.

Παράλληλα, ο Lichtenberg επιχειρεί να προσεγ-
γίσει ερωτήματα όπως: Τί σημαίνει να είναι κανείς
πλήρως ζωντανός; Πώς είναι δυνατόν η επαφή μας με
τον εαυτό μας, τα πρόσωπα και τις καταστάσεις να
επιηρέαζονται από τρίτους (third party influence); Πώς
επιηρέαζουν οι στάσεις και προδιαθέσεις μας την
επαφή μας με την πραγματικότητα και την επεξεργα-
σία της; Τι σημαίνει ευθύνη; Ποια μέθοδο μπορούμε να
ακολουθήσουμε για να πρωθήσουμε την ισότητα
στους οργανισμούς που εργαζόμαστε και στα περι-
βάλλοντα όπου ζούμε;

Το βιβλίο αυτό είναι ιδιαιτέρω χρήσιμο σε



ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ... ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ...

Μια πρόταση εθελοντικής εργασίας με παιδιά, μας έφερε κοντά στο Camp της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου στο Δήμο του Μοσχάτου Αττικής. Ποιος να το πίστει; Ομάδες με παιδιά που εξασκούνται στο ποδόσφαιρο με στόχο την ανάπτυξη της συνοχής, της εμπιστοσύνης, της επαφής και της συνεργασίας. Τα παιδιά και οι προπονητές μας υποδέχτηκαν, εξαρχής, με δετική διάθεση και είχαν όρεξη δια νέες δραστηριότητες. Για εμένα προσωπικά, αυτή η επαφή με τα παιδιά ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Σα να άνοιχα μια πόρτα χαράς και παιχνιδιού στην, κατά τα άλλα «σοφαρή», καθημερινότητά μου. Ήραία ήταν και η συνεργασία με τους συναδέλφους, γιατί κι εμείς κάποιες φορές «παίζαμε» μεταξύ μας. Υπάρχουν αρκετές στιγμές που δυμάριαν από την ομάδα μου. Ευχάριστες, δύσκολες, συγκινητικές, αυθεντικές. Στιγμές που, μια απλή ερώτηση μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη δέση ή να σου δείξει πως όλα είναι πιθανά κι όλα δύνονται. Στιγμές που ακούγονται ένα παιδί, ίσως ακούς και κάτι από το παιδί που κρύβεται μέσα σου. Στιγμές που νιώθεις πως, τελικά, το να είσαι αληθινός δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά θέλεις πολλές αδκαλιές και χαρούσελα.

Και η θεραπεία, ακόμα κι αν ακούγεται σαν κάτι επιτηδευμένο και δύσκολο, σαν ήπιο καλοκαϊρινό αεράκι σε βρίσκει αποκομισμένο στον καναπέ από το ξεχασμένο μισάνοιχτο παράθυρο.

Ευχαριστώ δια την εμπειρία αυτή τα παιδιά, τους προπονητές, την ομάδα μου και την επόπτρια μου!

Γιώργος Κουτσοχιάννης
Εκπαιδευόμενος 4ου έτους
Gestalt Foundation Αθήνας

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και κάθε άτομο που επιζητά να είναι ένας ενεργός παράγοντας αλλαγής. Αποτελεί ένα ορυχείο γνώσεων και εμπειριών.

2. Κοινότητα και Συμβολή: Εξουδετερώνοντας τα Δεσμά της Καταπίεσης. [Lichtenberg, P. (1994). *Community and Confluence: Undoing The Clinch of Oppression*. Cambridge, Massachusetts: Gestalt Press]. Πρόκειται για ένα βιβλίο που διαβάζεται ως συνέχεια του προηγούμενου. Η βασική προβληματική παραμένει: πώς οι ψυχολογικές ενοράσεις μπορούν να είναι χρήσιμες, για την προώθηση της ισότητας και της θετικής κοινωνικής αλλαγής; Για τον Lichtenberg, η μελέτη των ενδο-ατομικών και δια-τομικών διαδικασιών, π.χ. στη σχέση θύτη-θύματος, χρειάζεται να είναι ισορροπημένη με τη μελέτη του ευρύτερου πεδίου στο οποίο υφίστανται, το οποίο τροφοδοτούν και από το οποίο τροφοδοτούνται. Η ανάλυση θεμελιώνεται πάνω στη μελέτη της σχέσης θύτη-θύματος και την ψυχαναλυτική έννοια της ταύτισης με τον επιτιθέμενο, η οποία διατυπώθηκε αρχικά από τον Sandor Ferenczi με βάση την αναλυτική εργασία που έκανε εκείνος με άτομα που είχαν ως παιδιά κακοποιηθεί σεξουαλικά από ενήλικες. Κατά τον Lichtenberg, η ταύτιση με τον επιτιθέμενο αποτελεί μια απόκριση του άτομου στην υπερβολική απαίτηση που τίθεται σε αυτό από μια εξουσία την οποία, αρχικά, εμπιστεύεται. Στο κεφάλαιο 2, ο Lichtenberg παρουσιάζει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, σαφή και περιεκτική ανάλυση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο θύμα, συμπεριλαμβάνει τον παράγοντα του θυμού προς τον επιτιθέμενο και πώς αυτός τρέπεται σε ενοχή και αυτοαπέχθεια και εξηγεί πώς τελικά το θύμα φτάνει να ταυτίζει τις ανάγκες και αξεις του με αυτές του θύτη. Το πιο ενδιαφέρον σημείο της ανάλυσης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 όπου ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή μας σε μια παράλληλη διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα στο θύτη την οποία ονομάζει **προβολή σε έναν εξέχοντα ευάλωτο άλλον** (projection upon a primed vulnerable other). Σε αδρές γραμμές, ο θύτης είναι εξαρτημένος από το θύμα, ή ο ισχυρότερος από τον ασθενέστερο, γιατί μέσα από τη σχέση τους καταφέρνει να διαχειριστεί τις συναισθηματικές του ανεπάρκειες: ο επιτιθέμενος είναι

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Και μου είπες... εδώ και μερικές συναντήσεις μας, νιώθω έναν τούχο ανάμεσά μας και προσπαθώ να καταλάβω τι έχινε, τι φταίει... Νιώθω να βράζεις αντίδραση σε μένα, στην ψυχοθεραπεία σου, σε αυτά που έχεις κάνει... Και έφυγα παραμένος. Και πήγα σπίτι ... και πόνεσα ...ίσως ότι πρώτη φορά, δια το μεγάλο αντιδραστικό κομμάτι του χαρακτήρα μου που με αποξενώνει.

Πόνεσα, επειδή είναι τεράστια αδικία, να μάχομαι σιωπολά και «ύπουλα» έναν άνθρωπο που με βοηθάει ειλικρινά εδώ και χρόνια. Πόνεσα, επειδή αυτό κάνω εδώ και χρόνια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Θα γνωρίσω κάποιον και θα κάνω κρυφό deconstruction. Κανείς δεν είναι αρκετά καλός. Κανείς δε μου μοιάζει (εδώ δελάμε). Θα θελήσω κάτι και θα το απορρίψω, όχι από άποψη, αλλά επειδή, σαν αλεπού..., δεν φτάνω.

Nαι, δεν «φταίω». Nαι, έτσι έμαθα. Nαι, βομβαρδισμένο τοπίο ήταν η οικοδένειά μου στα παιδικά μου μάτια. Nαι, δεν το έκανα συνειδητά.

Nαι, αλλά στο τώρα με πονάει αυτή η συμπεριφορά μου.

Πόσους λόγους θα βρω ότι να με απομακρύνω από τους άλλους; Πόσες φορές θα απορρίψω κάποιον ή κάτι, επειδή φοβάμαι να προσπαθήσω; Γιατί να πληγώνω τους άλλους; Γιατί να πληγώνω τον εαυτό μου;

Προσπαθώ να θελήσω. Προσπαθώ να πάρω δέση.

Προσπαθώ να μην φεύγω. Προσπαθώ να πλησιάζω.

Προσπαθώ να μην παίζω ρόλους. Προσπαθώ να είμαι ... ο Αλέξανδρος.

Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος.

Προσπαθώ να βρω ποιος είμαι.

ΔΡΑΣΗ

Αλέξανδρος

αναγκασμένος να εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο περιορισμένο τύπο κοινωνικής σχέσης για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών· η αυτορρύθμιση του επιτιθέμενου και η εξουσία πάνω στις επιθυμίες και ανάγκες του εξαρτώνται από το να ασκεί ελέγχο πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο. Ο άλλος θα πρέπει να είναι ευάλωτος, δηλ. διατεθειμένος να παραιτηθεί από την ευθύνη και την δύναμη για λήψη αποφάσεων στη ζωή του. Τελικά, τόσο αυτός που προβάλλει όσο και αυτός που ταυτίζεται δημιουργούν μια σχέση όπου ο ένας είναι για τον άλλο ένα όργανο ή μια προέκταση. Η ανάλυση συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον και στα υπόλοιπα κεφάλαια που επικεντρώνονται στο πώς οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί πάνω στη δυναμική της σχέσης θύτη-θύματος μπορούν να εφαρμοστούν στους κοινωνικούς θεσμούς γενικότερα για την προώθηση της ισότητας και της απελευθέρωσης από την κοινωνική καταπίεση.

ΠΗΓΕΣ

1. Elytis, O. (1985). *Axiom Esti* (14th ed.). Athina: Ekdoseis Ikaros
2. Fromm, E. (1978). *H Epanastasi tis Elenidas* (metaphr. D. Theocharakatos). Athina: Ekdoseis Mpsoukounas
3. Lichtenberg, P. (1988). *Getting Even: The Equalizing Law of Relationship*. Lanham, MD: University Press of America.
4. Lichtenberg, P. (1994). *Community and Confluence: Undoing The Clinch of Oppression*. Cambridge, Massachusetts: Gestalt Press
5. Lichtenberg, P. (2006). *Shame and the Making of a Social Class System*. In Lee, G. R and Wheeler, G. (eds) (2006). *The voice of Shame, Silence and Connection in Psychotherapy*(pp269-296). Hillside, NJ: The Analytic Press/ Gestalt Press.
6. Perls, F. (1992). *Ego, Hunger and Aggression: A Revision of Freud's Theory and Method* (first published 1942). Highland, N. York: Joe Wysong.
7. Rilke, M.R. (1993). *Grammatika se Enan Neou Poujeti* (metaphr. M. Plavoritzi). Athina: Ekdoseis Ikaros



τετραήμερο **Αθήνα 19-22 Μαΐου 2011**

ψυχοθεραπείας **GESTALT**

"Η δημιουργική προσαρμογή μιας κοινωνίας σε κρίση"

340 χλμ* από το όριο της επαφής.

Kάθε χρόνο περιμένω παραδοσιακά πώς και πώς το Μάιο. Μάιος = 4ήμερο. Και 4ήμερο = Πήλιο (άντε, Λιτόχωρο εσχάτως). Όταν έμαθα ότι το 4ήμερο workshop του 2011 θα γινόταν στην Αθήνα, μούδιασα... Όχι πως έχω κάτι με τη συμπαθή μεγαλούπολη του λεκανοπεδίου, όμως είχα συνδυάσει το 4ήμερο με το ολοήμερο «μαζί» και για εμένα, το να γίνει το «Πήλιο» στην Αθήνα ήταν η απαρχή μιας κρίσης... Κρίσης εσωτερικής... Όταν, δε, αργότερα έμαθα πως το θέμα του 4ημέρου ήταν η κρίση, χμ... σκέφτηκα, κάτι γίνεται εδώ. Και άρχισα να συλλογίζομαι τι θα έπρεπε να κάνουμε σε μια περίοδο -οικονομικής τουλάχιστον- κρίσης; Να πενθήσουμε το 4ήμερο που ξέραμε ή να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα; Και τελικά ποιο ήταν το υποτιθέμενο δίλημμα; Πήλιο ή τίποτα; Μάλλον μου έκανε πολύ πολωτικό για τον τρόπο σκέψης της gestalt φιλοσοφίας που (εύχομαι πως) τόσο με έχει επηρεάσει...

Οπότε; Οπότε Αθήνα. Αθήνα και δημιουργική προσαρμογή στην κρίση τόσο του εδώ και τώρα, αυτή των οικονομικών δυσκολιών και αδιεξόδων, όσο και στην εσωτερική. Αυτή της σύγκρισης και της γλυκιάς νοσταλγίας των όμορφων τετραημέρων κοντά στην φύση, μακριά από την καθημερινότητας πόλης.

Στις παραπάνω σκέψεις, ήλθε κάπου να προστεθεί η μορφή και η διδασκαλία του Philip Lichtenberg. Λίγους μήνες νωρίτερα, μας έλεγε πως εμείς, οι θεραπευτές gestalt, είχαμε το καθήκον να αναμετρηθούμε με την κρίση μέσα από τη δημιουργική προσαρμογή. Να αναμετρηθούμε με τον φόβο του καινούριου, μέσα από τη σιγουρία πως η δική μας ομοιόσταση δε θα πάψει να λειτουργεί. Να αντιτάξουμε τελικά στις κοινωνικές κρίσεις έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο, με γνώμονα την ειλικρίνεια, την ισοτιμία, την επικοινωνία και το μαζί. Με αυτές τις αντικρουόμενες- σκέψεις ξεκίνησε το 13^ο workshop Ψυχοθεραπείας Gestalt για εμένα. Με αυτές τις σκέψεις και με τη θέα της ακρόπολης από το roof garden του ξενοδοχείου.

Αυτό θα ήταν το 7^ο 4ήμερο που θα παρακολουθούσα και το πρώτο στο οποίο θα συμμετείχα με τη διπλή ιδιότητα του μέλους ομάδας και του εισηγητή. Την ίδια μέρα που οι αγανακτισμένοι έκαναν την εμφάνισή τους στις πλατείες της Ισπανίας, εμείς συζητούσαμε πως

χρειάζεται να βγούμε όλοι έξω (μαζί) και να μιλήσουμε μεταξύ μας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και για το πόσο μας επηρεάζουν. Για το πώς είναι ανάγκη, πρώτα να αποκτήσουμε επίγνωση της κατάστασης μας και της ανάγκης μας, και μετά να ακολουθήσει η κινητοποίηση και η δράση. Για το πώς η τελική δράση και επαφή, δεν μπορούν να γίνουν, αν δεν υπάρχει η προ-επαφή, αν δεν υπάρχει το υπόβαθρο της σχέσης.

Η επόμενη ημέρα ήταν η μέρα του R. Lompa (ήμουν έτοιμος να γράψω πως ήταν η μέρα του Dick, αλλά φοβήθηκα τους συνειρμούς). Αυτό που δεν πρόκειται να ξεχάσω, ήταν το πώς απάντησε στο θαυμασμό μας για τη δουλειά του. Του είπαμε πόσο πολύ «ωραίες δουλειές» έκανε. Και ο Dick απάντησε πως δεν αισθάνεται πως δουλεύει. Πως αυτό που κάνει είναι να είναι διαθέσιμος να επικοινωνήσει μαζί με κάποιους ανθρώπους, κάτι το οποίο τον γεμίζει με χαρά και, επιτλέον, πληρώνεται για αυτό. Μας είπε πως το «μαζί» ήταν η επιδίωξή του και πως ήταν σίγουρος πως μέσα από αυτό, η ροή, η συνειδητοποίηση, η αλλαγή επιτυγχάνονται χωρίς κόπο. Και κάπως έτσι μου φώτισε άλλο ένα κομμάτι, άλλη μία πλευρά του «μαζί».

Όταν τελείωνε το 4ήμερο, με πόδια να πονάνε παραδοσιακά από το χορό του τελευταίου βραδιού, σκεφτόμουν πάλι την αρχική μου παραδοχή-υπόθεση. Μάιος = 4ήμερο. Και 4ήμερο = Πήλιο; Ή μήπως 4ήμερο = Λιτόχωρο; Η μήπως 4ήμερο = Αθήνα; Κατέληξα πως 4ήμερο = Μαζί. Και αισθάνθηκα ικανοποίηση και χαρά. Αισθάνθηκα και συγκίνηση και, κάπου μέσα μου, διέκρινα αυξημένη την αίσθηση του καθήκοντος. Αυτό το 4ήμερο μου έδωσε τελικά πολύ περισσότερα από όσα πήρα, αθροίζοντας τα αποτελέσματα κάθε παρουσίασης ή κάθε workshop.

Όπως είχε πει και ο Philip, έχουμε καθήκον να μοιραστούμε αυτές τις ιδέες, να μοιραστούμε τη σιγουρία πως το «μαζί», ο σεβασμός που συνεπάγεται και η επικοινωνία, μπορούν να προτείνουν έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα άλλο περισσότερο ισότιμο και συμμετοχικό κοινωνικό μοντέλο. Και που ξέρετε; Μπορεί αυτή να είναι μια πρώτη απάντηση στην κρίση. Σε αυτήν και στις επόμενες.

Χρήστος Καραπιπέρης
Απόφοιτος Gestalt Foundation Αθήνας

* Τόση είναι η χιλιομετρική απόσταση Πορταριάς - Αθήνας



Τετραήμερο στην Αθήνα

Kάθομαι δίπλα στο παράθυρο με τα χαρτιά στα χέρια, σήμερα, μισό χρόνο μετά από το φετινό τετραήμερο, και προσπαθώ να δω τι θυμάμαι, τι έχω πάρει, πώς έχω αλλάξει από αυτήν την εμπειρία. Η συννεφιασμένη μέρα, πράγματι, κάπως μου θυμίζει εκείνη την Πέμπτη μεσημέρι, που ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο για το τετραήμερο και φτάσαμε ως το... Τιτάνια. Στην Αθήνα. Για πρώτη φορά. Λόγω κρίσης.

Ναι, τώρα σιγά-σιγά μου ξανάρχεται η αίσθηση που είχα τότε και θυμάμαι πολύ καθαρά την γκρίνια μου. Πριν καν ξεκινήσουμε, δεν ήθελα να πάω. Έχοντας την υπέροχη εμπειρία δύο τετραμέρων στο Λιτόχωρο, αισθανόμουν σαν παιδάκι που του παίρνουν από τα χέρια τη σακούλα με τα σοκολατάκια και του δίνουν ένα μήλο. Γιατί έχουμε κρίση. Μα το Λιτόχωρο δεν ήταν απλά ένα μέρος, ήταν το γραφικό ταξίδι σε παρέες ως εκεί και πάλι πίσω, ήταν οι διανυκτερεύσεις στον ίδιο χώρο με αγαπημένους ανθρώπους, ήταν οι συναντήσεις στους διαδρόμους του ξενοδοχείου και τα κλαμένα βλέμματα κατανόησης, ήταν τα παιχνίδια στο διάλειμμα δίπλα στην πισίνα με μπλεγμένα μεταξύ τους όλα τα έτη, τους εκπαιδευτές, τα χειλιδόνια, τους καφέδες, τα γέλια. Κατά βάθος το τετραήμερο στην Αθήνα με φόβιζε, φοβόμουν πως όλες αυτές τις όμορφες στιγμές δε θα μπορούσαν να τις ξαναέχω μέσα σε αυτό το περίεργο, αθηναϊκό, βουτηγμένο στην κρίση πλαίσιο. Πώς να προσαρμοστώ δημιουργικά;

Και να που το πλαίσιο αρχίζει όντως να επηρεάζει το τετραήμερό μου. Φτάνουμε καθυστερημένοι, γιατί μας πήρε μισή ώρα να παρκάρουμε στην Πλατεία Εξαρχείων κι άλλη μισή να περιμένουμε τη σειρά μας στο ασανσέρ πίσω από τους αναρίθμητους τουρίστες. «Στο Λιτόχωρο δεν θα συνέβαινε αυτό».

Μπαίνω στην ομάδα με τη Nurith, να μιλήσουμε για την κρίση, «την κρίση που μου κλέβει την καθιερωμένη μου, τετραήμερη, ανοιξιάτικη χαρά», σκέφτομαι εγώ. Μέσα στο δωμάτιο αγαπημένοι μου άνθρωποι, έξω από το παράθυρο η θέα του 10^{ου} ορόφου μαγευτική. Δε με νοιάζει. Εγώ θα γκρινιάζω. «Η κρίση δεν είμαι εγώ, χρειάζεται να βρω τη θέση μου μέσα στην κρίση», λέει η Nurith. Καλά, αλλά εγώ έχω αποφασίσει να γκρινιάζω.

Το βράδυ παλεύουμε να μαζευτούμε με την ομάδα μου, να πάμε για φαγητό, όμως οι υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής εδώ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, δεν έχουμε τη διαμονή στο ξενοδοχείο να προστατεύει και να διασφαλίζει την επαφή μας. Πολλοί πρέπει να φύγουν. «Στο Λιτόχωρο δε θα συνέβαινε αυτό».

Την επόμενη μέρα το workshop συνεχίζεται με Κάτια. Ωραίες διαδικασίες, γνώριμες, η σωματική κίνηση με βοηθάει, μπαίνω με όρεξη σε ότι κάνουμε και μόνο λίγο πριν το διάλειμμα αναρωτιέμαι: Τι διαφορά κάνει τελικά το πού είμαι; Και πόσο βαράνει σε σχέση με το ποια είμαι, πώς είμαι και με ποιους είμαι; Σύντομα, βέβαια, διακόπτω την επαφή μου με αυτές τις σκέψεις, γκρινιάζοντας για τις ανεπαρκείς συνθήκες του μεσημεριανού γεύματος στο ξενοδοχείο, το χώρο, το προσωπικό, τα πάντα. «Στο Λιτόχωρο δε θα συνέβαινε αυτό». Κι ύστερα έρχονται οι παρουσιάσεις των πόστερ και των εργασιών, η χαρά του να βλέπω τη δουλειά των άλλων, η συγκίνηση

του να μοιράζομαι τη δική μου και της ομάδας μου. Και την επόμενη μέρα η παρουσίαση των τεταρτοετών, η ζεστή επαφή και η θλίψη που θα τους αποχωριστώ. Πάω να γκρινιάζω, να πω πως στο Λιτόχωρο δε θα συνέβαινε αυτό, μα θα συνέβαινε. Μπερδεύομαι. Ήθελα το τετραήμερο να είχε γίνει πάλι στο Λιτόχωρο, το ξέρω αυτό, ξεκάθαρη επιθυμία. Τι ζητούσα όμως με αυτό, ποια ήταν η ανάγκη μου, ίσως, κάτω από αυτήν την επιθυμία;

Στα διαλείμματα του Σαββάτου παρατηρώ πως, κι εγώ και οι άλλοι, αρχίζουμε να βρίσκουμε ένα ρυθμό, ψάχνουμε ο ένας τον άλλον στα μπαλκόνια, στο roof garden, συνεννούμαστε από το τηλέφωνο να βρεθούμε να πάμε να φέρουμε καφέ, σα να βρίσκουμε το νέο τρόπο να είμαστε. Μήπως χωρίς να το καταλάβω προσαρμόζομαι δημιουργικά;

Το gala του Σαββάτου είναι, νομίζω, το πιο όμορφο από τα τρία που έχω ζήσει. Τόση ζεστασιά, επαφή, πήγαινε-έλα, αγκαλιές, συζητήσεις, χορός, τα helping hands που ήταν σα να τα κέρδισε ολόκληρη η ομάδα μου μαζί. Κοιτάζω κάθε τόσο τους ανθρώπους γύρω μου και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη μια επίγνωση: η ανάγκη μου ήταν για επαφή.

Την Κυριακή το πρωί τα βλέμματα όλων είναι γλυκά, ζεστά και λίγο θλιμένα υποθέτω και το δικό μου αντίστοιχα, στηριζόμενη στο καθρέφτισμα των άλλων. Ακούω πολλούς να έχουν φτάσει στην ίδια χθεσινή μου επίγνωση. Σκέφτομαι πως οι επιθυμίες είναι κλειστές και αμείλικτες? «Θέλω Λιτόχωρο ή τίποτα». Οι ανάγκες από την άλλη, όσο συγκεκριμένες κι αν φαίνονται, άλλο τόσο ανοιχτές είναι οι επιλογές που τις ακολουθούν? «χρειάζομαι επαφή και μπορώ να την έχω στο Λιτόχωρο ή στην Αθήνα ή στο Πήλιο ή στο φεγγάρι».

Ναι, στο Λιτόχωρο δε θα συνέβαιναν πολλά από όσα συνέβησαν στην Αθήνα. Σκεπτόμενη όμως τόσο αυτό, κόντεψα να χάσω το εδώ και τώρα. Κι ίσως τελικά «τώρα» που καλώς ή κακώς υπάρχει η κρίση, να ήταν απόλυτα λογικό και ταυτιαστό το «εδώ» του τετραμέρου να είναι η πόλη στην οποία ζω παρά την κρίση ή μαζί με την κρίση. Είναι το ίδιο, όπου κι αν είναι; Όχι βέβαια, πώς γίνεται να μην επηρεαστώ από το περιβάλλον ή να μην επηρεάσω εγώ το περιβάλλον; Μένοντας φέτος στην Αθήνα, σίγουρα υπήρχαν πράγματα που έχασα, αλλά και πράγματα που βρήκα. Βρήκα πως το απροσδιόριστο θηρίο της κρίσης γίνεται για μένα διαχειρίσιμη πραγματικότητα, με έναν απλό και ουσιαστικό τρόπο: το Μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο, μπορώ, ακόμα, να είμαι μέσα στην κρίση, χωρίς να αφανίζομαι.

Τελειώνοντας το τετραήμερο, έμεινα με την ομάδα μου και πήγαμε για φαγητό. Να μοιραστούμε, να γελάσουμε, να κλείσουμε, να αποχωριστούμε απαλά, να μείνουμε λίγο ακόμα μαζί. Από επιλογή μαζί, όχι επειδή προβλέπεται από το πρόγραμμα να μένουμε στον ίδιο χώρο. Είχαμε αυτήν την ελευθερία, αφού δε βιαζόμασταν να ξεκινήσουμε για τη ταξίδι της επιστροφής. Στο Λιτόχωρο δε θα συνέβαινε αυτό.

Γεραζούνη Ρούλα
4^ο εκπαιδευτικό έτος Gestalt Foundation Αθήνας



Το όνομά μου είναι τοξική ντροπή

Και πλησίαζαν οι μέρες για το τετραήμερο...

Το τελευταίο σαν εκπαιδεύομενη...

Τα βιβλία που είχα πάρει, με τόση χαρά, για την ντροπή, με κοίταζαν γεμάτα απορία, γιατί τα παραμελώ...

κι εγώ γεμάτη ντροπή τους απαντούσα ότι δεν μπορώ ...

ότι η ζωή παιζει παιχνίδια περίεργα με μένα και τις προτεραιότητες...

γεμάτη ντροπή τους απαντούσα ότι θα τα δώσω σε άλλους να τα διαβάσουν και δε θα είμαι ενεργή για αυτήν την παρουσίαση...

Θέμα του 4^{ου} έτους Θεσσαλονίκης ...Η ΝΤΡΟΠΗ...

Και τα μέλη της ομάδας μου, μου έλεγαν ότι εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα για την φετινή παρουσίαση... και όμως, ήταν η τελευταία παρουσίαση εκπαιδευτικού για μένα... ήθελα μια προσωπική πινελιά, κάτια που θα ήταν πραγματικά δικό μου... έτσι, βρήκα αυτό το ποίμα... με το οποίο ξεκίνησε και η παρουσίασή μας...

Ήμουν εκεί στην σύλληψη σου

Στα επινεφρίδια της ντροπής της μητέρας σου

Μ' ένιωσες μέσα στην υγρή μήτρα της μητέρας σου

Σε κυρίεψα όταν ακόμη δεν μίλαγες

Όταν δε καταλάβαινες

Όταν δεν μπορούσες με κανένα τρόπο να ξέρεις

Σε κυρίεψα όταν μάθαινες να περπατάς

Όταν ήσουν απροστάτευτος και έκθετος

Όταν ήσουν εύαλωτος και σε κατάσταση ανάγκης

Όταν δεν είχες κανένα όριο...

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Σε κυρίεψα όταν ήσουν μαγικός

Όταν δεν μπορούσες να ξέρεις ότι ήμουν εκεί

Παραβίασα την ψυχή σου

Τρύπησα την καρδιά σου

Σ' έκανα να νιώθεις ελαττωματικός και λειψός

Σ' έκανα να νιώθεις διαφορετικός

Σου είπα ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα

Αμαύρωσα την θεϊκή σου εικόνα

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Υπάρχω πριν από την συνείδηση

Είμαι η εσωτερική φωνή σου που σου ψιθυρίζει λόγια περιφρονητικά

Ζω κρυφά

Στις βαθές υγρές όχθες του σκότους

Της κατάθλιψης και της απελπισίας

Παραμονεύω να σε πάσω απρετοίμαστο

Προέρχομαι από αδιάντρους κηδεμόνες... την εγκατάλειψη, την γελοιοποίηση, την

κακοποίηση, την παραμέληση,

Ισχυροποιούμαι από την απαίσια ένταση της γονεϊκής οργής,

Τις σκληρές παρατηρήσεις και την ταπείνωση των άλλων παιδιών,

Το απδαστικό και τρομακτικό άγγιγμα

Το χαστούκι, το τούμπημα, το τράνταγμα που κλονίζει την εμπιστοσύνη

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Φέρνω έναν χρόνιο πόνο

Ένα πόνο που δεν θα φύγει

Είμαι ο κυνηγός που σε καταδίκω αμείλικτα νύχτα και μέρα

Και δεν έχω όρια

Προσπαθείς από μένα να κρυψείς αλλά δεν μπορείς

Γιατί μέσα σου ζω και μπορώ να σε κάνω να νιώθεις απελπισία

Γιατί νιώθεις ότι δεν υπάρχει αδιέξοδος

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Ο πόνος που σου προκαλώ είναι τόσο αφρόρητος που πρέπει να με δώσεις σε άλλους μέσα από τον έλεγχο, την μανία της τελειότητας, την περιφρόνηση, την κριτική, τη μομφή, τη ζήλεια, τη δύναμη και την οργή...

Ο πόνος που σου προκαλώ είναι τόσο έντονος που πρέπει να με κρύψεις μέσα στις εξαρτήσεις, τους άκαμπτους ρόλους, την αναπαράσταση και την ασυνείδητη άμυνα του εγώ.

Ο πόνος που σου προκαλώ είναι τόσο έντονος που γίνεσαι αναίσθητος και δε με νιώθεις πια

Σε έπεισα ότι έφυγα, ότι δεν υπάρχω, έζησες την απουσία και το κενό.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Εγώ ο πυρήνας της συνεξάρτησης

Εγώ η πνευματική χρεωκοπία

Εγώ η λογική του παραλογισμού

Εγώ ο καταναγκασμός της επανάληψης

Εγώ το έγκλημα, η βία, η αιμομεξία, ο βιασμός

Εγώ η αχόραγη τρύπα που τροφοδοτεί όλες τις εξαρτήσεις

Εγώ η απλοπτά και η λαγνεία

Εγώ η περιπλανώμενος Έβραιος, ο Ιππάμενος Ολλανδός του Βάγκνερ, ο άντρας του

υπογείου του Ντοστογέφοκι, ο Φάουστ του Γκαίτε,

Διαστρέφω το ποιος είσαι και τι κάνεις

Δολοφόνω την ψυχή σου και με κληροδοτείς στις επερχόμενες γενεές

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ

Αποστάσματα από το βιβλίο του John Bradshaw , THE INNER CHILD

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

Απόφοιτος Gestalt Foundation Θεσσαλονίκης

Η καρδιά της πλατείας κτυπά....

Απόστασμα από παράλληλη παρουσίαση στο τετραήμερο του Gestalt Foundation το Μάιο του 2011 στην Αθήνα.

Για να διεκδικήσει τη δική της πραγματικότητα. Για να ξαναβρεί την ελπίδα της. Νιώθοντας

Αγανάκτηση

«Η αγανάκτηση/οργή αποτελεί κατά κανόνα μία εκδοχή μνησικακίας, από την οποία αποσιάζει το θάρρος της αυτοκριτικής και της ανάληψης ευθυνών». Το ίδιο συναίσθημα που οδήγησε και οδηγήθηκε στο Δεκέμβριο του 2008. Ένα μπούρινι, άλογο, συναισθηματικό, απαξιωτικό, εύκολη καταγγελία, απολίτικο. Η νεανική ανομία και η νεανική υποκουλούρια από τη μια (Δεκέμβριος 2008) και η συναισθηματική χίμαιρα απολίτικης διαμαρτυρίας από την άλλη (Μάιος 2011).

Κατηγορήθηκαν οι συνελεύσεις στο Σύνταγμα, το Λευκό Πύργο και όπου αλλού έγιναν ως ομαδικές ψυχοθεραπείες. Δηλαδή προσπάθειες για ένα από κοινού χειρισμό του τραύματος. Η άμεση δημοκρατία, ακουμπά στην προσωπική επαφή και όχι στον πολιτικό λόγο: μιλώ «σε κάποιον» και όχι «για κάποιον». Δεν είναι πολιτικός λόγος, είναι πολιτική δράση. Το σωματοποιημένο συναίσθημα, εκφράζεται, εκδηλώνεται παρέχει πλούτο στο εδώ και τώρα: την ανάδυση στη συνειδητότητα του περιεχομένου της συνείδησης, την κατάδειξη των εμποδίων, αντιδράσεων, συνηθείων του παρελθόντος. Έχω επίγνωση την συναισθηματική μου, σημαίνει έχω επίγνωση της κρίσης. Αυτή φυσικά δεν είναι απολίτικη...

Η λέξη «κρίση» στην ελληνική γλώσσα έχει πιπλάνωνε το τοπίο: αφενός η κρίση ως κλονισμός μιας κατάστασης και, αφετέρου, η κρίση -ορθή κρίση- ως επεξεργασία του συναίσθηματος με τη συνδρομή της λογικής της λογικής ως ορθού λόγου και αναλογίας.

Η κρίση, λοιπόν, κλονίζει τις σταθερές, αναδεικνύει τη ρευστότητα ως απειλή και χάος, συγχρόνως, όμως, ως δυναμική ευκαιρία να ξαναβρούμε τα όνειρα μας.

Αυτή η καμπή, όπου ο καπιταλισμός, μια εικοσαετία μετά την πτώση του «υπαρκτού συσιτιαλογίου», χαροπαλεύει και τίκτει νέες μορφές. Αν ο καπιταλισμός στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την άλογη παρέμβαση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας, το σύστημα αλλάζει δέρμα και η παγκοσμιοποίηση στοχεύει στη συσσώρευση κεφαλαίων σε ολίγους, σε μια Υπερεθνική ελίτ, σε βάρος της ευημερίας της κοινωνίας. Ο οικονομικός πόλεμος, φορά τη μάσκα του απελευθερωτή από τη χρεοκοπία, μια χρεοκοπία που δεν αφορά στον πολίτη, αλλά αποτελεί το άλλοθι για τη συσσώρευση πλούτου και εξουσίας των ολίγων που θέλουν να γίνουν όλοι και πιο πλούσιοι, που αντιμετωπίζουν τον πλανήτη ως πρώτη για εκμετάλλευση και τον ανθρώπο ως καταναλωτικό ον. Δημιουργώντας τη χειρότερη μορφή βίας, την φτώχεια. «Η χρηματιστική εξουσία έχει μετατραπεί σε ένα είδος «παντοδύναμου θεού», διότι η εξουσία αυτή δεν φαίνεται, αλλά γίνεται αισθητή και βρίσκεται παντού στην αυθεντική του οποίου υποκύπτουν κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα, που σε άλλους καιρούς έμοιαζαν να είναι η δημοκρατική εγγύηση», αναφέρει ο Santiago Carillo. Η κρίση, λοιπόν, βιώνεται ως αγανάκτηση στη ματαίωση που έρχεται από τη μετάλλαξη του κράτους-πρόνοιας σε απλό εντολοδόχο του νέου «παντοδύναμου θεού».

Η δράση του ανθρώπου, σαν άτομο και σαν κοινωνικό ον -κατά την προσέγγιση Gestalt- δεν είναι παρά μία λειτουργία του πεδίου οργανισμός /περιβάλλον, και βρίσκεται σε λογική συνάφεια. Η κυβέρνηση και το οικονομικό σύστημα της Ελλάδας, στηρίζοντας τη χρηματιστική εξουσία, «δουλεύει» υπέρ μιας Υπερεθνικής ελίτ, ενός αδυσώπητου παγκόσμιου απρόσωπου καπιταλισμού, ανοίγοντας την ψαλίδα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, καταργώντας τη μεσαία τάξη, δημιουργώντας όλο και μεγαλύτερη φτώχεια, βία και επιθετικότητα. Μέσα σε αυτό το πεδίο, το συνεχώς μεταβαλλόμενο, η δράση του καθενός από εμάς συναινούμενοι, συμφωνούντες ή αντιστοκόμενοι, έχει μεγάλη βαρύτητα: στο εδώ και τώρα συμπεριέχονται όλα: παρελόν, παρόν και μελλον. Η κρίση ως εμπόδιο, αναδύει όλες τις μισοτελειωμένες υποθέσεις, προσωπικές και κοινωνικές, και μας οδηγεί στη μεγαλύτερη πρόκληση, αυτήν της συνειδητότητας, της επιγύνωσης της ευθύνης της ζωής μας, της ζωής του πλανήτη, των συνανθρώπων μας και του κοινού μας μέλλοντος.

Η Υπερεθνική ελίτ, για να επιβληθεί, χρειάζεται τη συνενοχή μας: στην αδράνεια, στην χειραγώηση, στην υπακοή στον φόρο, στον περιορισμό της ζωής, στην κατάργηση της αλληλεγγύης, της ισοτήτας, του σεβασμού του περιβάλλοντος, της ανθρώπης αξίας. Παραθέτω εδώ, αυτούσια τα λόγια του Περλς «Το άτομο και το περιβάλλον είναι απλώς στοιχεία ενός ενιαίου συνόλου, του πεδίου, κανένα από αυτά δεν είναι υπεύθυνο για τα δεινά του άλλου. Άλλα και τα δυο δεινοπαθούν. Μια κοινωνία που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό νευρωτικών, είναι μια νευρωτική κοινωνία, από τα άτομα που ζουν σε μια νευρωτική κοινωνία, ένας μεγάλος αριθμός από αυτά θα είναι νευρωτικά. Ο ανθρωπός που μπορεί να ζει έχοντας καλή επαφή με την κοινωνία, να μην τον καταπίνει ούτε να αποσύρεται τελείως από αυτήν, είναι ένας ολοκληρωμένος ανθρωπός. Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να δημιουργεί τέτοιους ανθρώπους». Θα μου επιτρέψετε μια διαφοροποίηση, αν ο προηγούμενος αιώνας που ζήσαμε επέ



Και, πώς αλλιώς, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε, παρά μόνο εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση και στο μοίρασμα; Η δυναμική της ομάδα είναι πρόκληση για κάθε συντονιστή. Η διαφορετικότητα διευκολύνει, μπερδεύει, φέρνει στο φως μοτίβα και συμπεριφορές, συγκρούσεις και προβολές. Η εμψύχωση και η φροντίδα σε όλα αυτά, ήταν τα συστατικά που «έδεσαν» την ομάδα. Εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Εμπιστοσύνη και στη μεταξύ μας σχέση. Εμπιστοσύνη και η καθεμία στην προσωπική της ιστορία ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την πρόεδρο κ. Θεοδοσία Κατσώνη, για την αυθεντικότητά της και την οργάνωτικότητά της, όπως, επίσης, και όλα τα μέλη που μας εμπιστεύτηκαν και «άνοιξαν» τα προσωπικά τους σεντούκια, με δυσκολία αλλά και χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω και τις συνθεραπεύτριες μου την Αμαλία Αποστόλου για την αναπλασίωση, την φροντίδα και την γλυκύτητά της, την Αλεξία Γκιμπιρίτη για τη «γείωση» και τον ενθουσιασμό της και την Αλεξάνδρα Στέφα για την ήρεμη δύναμη και την ενεργητική ακρόαση. Σε μια εποχή κρίσης, άρνησης και αμφισβήτησης, η συνάντηση μας ήταν μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να «ζωντανέψουμε» την σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μπορούμε ακόμα να δημιουργήσουμε, να εμπιστευτούμε, να εξελίξουμε και να εξελιχθούμε και, σαν μικρά παιδιά, να παίζουμε με το σώμα και με την φαντασία. Εύχομαι από καρδιάς η συνάντησή μας να γίνει αφετηρία για πολλές καλές επαφές.

Δήμητρα Ζιώγα Ψυχολόγος,
Απόφοιτος Gestalt Foundation Θεσσαλονίκης,
Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Πώς να αντέξουν τους πολίτες που ζητούν άμεση δημοκρατία; Πώς να αντέξουν τους πολίτες που μαζεύονται και κουβεντιάζουν για τους φόβους τους; Για την προσωπική και κοινωνική ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς σε μια κοινωνία που καταρρέει; Για την άνιση κατανομή του πλούτου ανάμεσα στους ανθρώπους και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος; Πώς να αντέξουν ότι, αντί να υπάρξει φορολογία με κοινωνική κατεύθυνση και στόχο τη μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα και ανθρώπινη ευημερία, δημιουργείται χρεοκοπία και δανεισμός με στόχο μόνο το κέρδος των δανειστών, έτσι ώστε οι πλούσιοι δανειστές να γίνουν περισσότερο πλούσιοι και οι πολίτες υποχειρίο τους;

«Ο άνθρωπος δείχνει να έχει γεννηθεί με μια αίσθηση κοινωνικής και ψυχολογικής ισορροπίας τόσο έντονης όσο και η αίσθηση οργανικής ισορροπίας. Κάθε κίνηση που κάνει στο κοινωνικό ή ψυχολογικό επίπεδο, είναι κίνηση προς την κατεύθυνση της ισορροπίας, της αποκατάστασης της πρεμάτας ανάμεσα στις προσωπικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι δυσκολίες του δεν προέρχονται από επιθυμία να απαρνηθεί αυτήν την ηρεμία, αλλά από λαθεμένες κινήσεις που σταχεύουν στη διατήρηση της».

Ακολούθωντας την παραπάνω συλλογιστική του θεμελιωτή της προσέγγισης Gestalt, η οργανική αυτορρύθμιση, η ατομική αυτορρύθμιση και η κοινωνική αυτορρύθμιση, δεν είναι παρά επακόλουθο μιας οργανικής αίσθησης ισορροπίας και λαμβάνουν χώρα στο πεδίο. Την αίσθηση αυτή της ισορροπίας, που οι αρχαιοί Έλληνες ονόμαζαν Κόσμο. Ακόμα και οι λαθεμένες κινήσεις δεν απαρνούνται αυτή την ισορροπία, όπως γνωρίζουμε από την ψυχοθεραπεία, οι κινήσεις αυτές δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαδικασία της δημιουργικής προσαρμογής, βελτιώνονται και επιδιορθώνονται με την επίγνωση του εαυτού, του περιβάλλοντος και της αλληλοεξάρτησής τους.

Το τελετουργικό των λαϊκών συνελύσεων, ικανοποιεί την βαθιά ανάγκη του ατόμου για κοινωνική συνοχή, αποτελεί μια κοινωνική αξία για την επιβίωση της ομαδικής ζωής. Όπως αναφέρει ο Serge Ginger, το σημαντικότερο δεν είναι τις αποκομίζουν οι άλλοι από εμένα, αλλά το τι αποκομίζω εγώ από αυτό που αποκομίζουν οι άλλοι από εμένα.

Ποιος ακούει τους κτύπους της καρδιάς της πλατείας;
Ποιος ακούει τους κτύπους της καρδιάς του;
Ποιος ακούει τους κτύπους της καρδιάς του συνανθρώπου του;
Μέσα-έξω, επαφή-απόσυρση, Εγώ-Άλλος, ταυτόπτη-διαφοροποίηση.

Αγγελική Κυβέλου, Απόφοιτος Gestalt Foundation Αθήνας, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt Νίκαια, καλοκαίρι 2011

Γνώσεις, βίωμα, τέχνη και τεχνικές

Γνώσεις, βίωμα, τέχνη και τεχνικές. Ο χώρος της Χ.Ε.Ν.Θ. αγκάλιασε δεκαεπτά εθελόντριες και τέσσερις συντονίστριες σε ένα διήμερο με θέμα «Λειτουργία ομάδας», που οργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Χ.Ε.Ν.Θ. με το Gestalt Foundation

«Σα βγεις στον πηγαίμο για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να' ναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.»

Ελύτης

Χ Ε Ν Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Y W C A OF THESSALONIKI

Προς: το GESTALT FOUNDATION

Ημερομηνία: 11/11/2011

Υπόψη: κ. Κάτια Χατζηλάκου

Αρ. Πρ.: 120

Αγαπητές φίλες

Σας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την ανταπόκριση στο αίτημά μας σχετικά με την πραγματοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης συντονιστριών σε ομάδες της XEN.

Το εν λόγω διήμερο σεμινάριο που υλοποιήθηκε στις 4 και 5/11 στο χώρο της XENΘ, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες, τόσο για τη σοβαρή προετοιμασία που προηγήθηκε εκ μέρους σας, όσο και για την επιτυχημένη εκτέλεση που περιλάμβανε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία θεματικών ενοτήτων. Παρά τις πολλές ώρες, οι τέσσερεις αξιόλογες συνεργάτιδές σας κατάφεραν να κρατήσουν το ενδιαφέρον των μελών και να προσφέρουν μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία πάνω στο γενικό αντικείμενο: «Λειτουργία ομάδας».

Αξιολογούμε το εγχείρημα ως ένα επιτυχημένο πρώτο βήμα χάρη στην ουσιαστική συμβολή σας σε άψογο επαγγελματικό επίπεδο και εκτιμούμε ιδιαίτερα την εδελωντική προσφορά του χρόνου και των υπηρεσιών σας.

Κάποιες παρατηρήσεις που συζητήθηκαν και διατυπώθηκαν και εγγράφως στα φύλλα αξιολόγησης και αφορούν σε μια θεματολογία πιο εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των ομάδων της XEN με προσέγγιση περισσότερο τεχνοκρατική, ελπίζουμε να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας επόμενης συνεργασίας. Ήδη η ομάδα που συμμετείχε και αποκόμισε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εμπειρία, εξέφρασε θερμά το αίτημα για συνέχεια. Ευελπιστούμε ότι, εφ' όσον οι συνθήκες από πλευράς σας το επιτρέψουν, μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας μας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι

Για το Δ.Σ. της XEN Θεσσαλονίκης

Η Πρόεδρος

Θεοδοσία Κατσώνη

Η Υπεύθυνη Προγράμματος

Καλλιόπη Στασινοπούλου

